



At undre sig over det forunderlige

Den religiøse dimension



Verdens orden fører til undren

- Det fysiske virkelighed er ordnet i naturlove og kan udtrykkes som den smukkeste matematik
- Den biologiske virkelighed er ordnet i DNA-molekyler, der har en orden, der overgår enhver fatteevne
- Hjernen er ordnet i et meganetværk af nervetråde og er så kompliceret, at hjernen ikke kan fatte sig selv

Denne orden har et ophav, der er meget større end mennesket: det guddommelige. Sådan har de fleste mennesker til alle tider tænkt.

Verdens storhed og lidenhed fører til undren

- Verdensrummets storhed overgår fatteevnen.
- Atomets lille størrelse undergår fatteevnen
- Et menneske er både et støvfug sammenlignet med verdensrummet og en enorm kæmpe sammenlignet med atomet



Mennesket i naturen

”Thi hvad er vel mennesket i naturen?
Et intet i forhold til uendeligheden, et
alt i forhold til intet, et midtpunkt
mellem intet og alt”.

Pascal, Tanke nr. 84



Livets mirakel fører til undren

- Livet opfattes som en gave, man har fået givet
- Et barn er også noget man "får": "Vi har fået et barn!"
- Naturen er noget enestående og helligt, som vi kan krænke
- Livet og naturen er større en os
- Der er foreløbigt ingen der ved, hvordan livet opstod på jorden. (Vi ved kun noget om, hvordan arterne kunne udvikle sig)





Naturens skønhed fører til undren

Bevidstheden fører til undren

- Det, som man *ikke* kan se, fordi det *ikke* er noget stofligt-fysisk-rumligt, vil man helt naturligt undre sig over
- Bevidstheden er en ikke-fysisk virkelighed. Uden bevidstheden havde vi slet ikke været til som mennesker
- Hvad er bevidstheden for en slags virkelighed?
- Der er naturligt at tænke at bevidstheden ligner det guddommelige. De fleste tænker nemlig ikke, at det guddommelige er noget fysisk-stofligt

**Bevidstheden
kan ikke
fotograferes eller tegnes**



Hvorfor-spørgsmålet

Den religiøse dimension

At stille forskellige
slags spørgsmål

De fire nemme

- Hvem → Person
- Hvad → Ting
- Hvor → Sted
- Hvornår → Tid

To de svære

- Hvordan → Naturvidenskab
- Hvorfor → Religion



Hvad er meningen med det hele?

Det synes naturligt at forstå meningen med det hele ud fra menneskelivets vigtigste ord:

- Ansvar
- Godhed
- Kærlighed
- Skønhed
- Det værdifulde
- Det guddommelige
- Det man tror er sandt





Det guddommelige

Den religiøse dimension



Intuitionen om det guddommelige

- Mennesket har en intuition om det guddommelige
- Intuitionen siger ikke noget om, hvilken religion der er sand

Det
guddommelige
er
usynligt

- Ligesom bevidstheden er usynlig
- Ligesom en kunstner er usynlig til stede i kunstværket
- Ligesom en bager ikke findes inde i det brød, han har bagt



A circular stone well with a central opening and a wooden bucket hanging from a pulley system. The well is made of rough-hewn stone and has a wooden bucket hanging from a pulley system. The background is a bright, hazy light coming from the center of the well.

Åbenbaring-begrebet

-
- De allerfleste mennesker tror på en guddommelig virkelighed
 - Den store opgave er at finde ud af, hvad det guddommelige er og hvordan mennesket skal forholde sig til det guddommelige
 - Det siger den enkelte religion noget om
 - Mange religioner bygger på, at der findes en særlig åbenbaring. Åbenbaring betyder, at det skjulte er blevet lukket op, vist, gjort kendt
 - Både kristendommen, jødedommen og islam bygger på begrebet åbenbaring.

Gud – generelle tanker om Gud

- Fordi mennesket er en person er det logisk at tænke dets skaber som person. Og derefter også at tænke Gud som mere end en person.
- Gud kan ikke bevises, for kun noget fysisk kan bevises og Gud er ikke noget fysisk.
- Gud kan ikke bevises, fordi Gud ikke er en del verden. Man kan selvfølgelig kun bevise det, der er en del af verden. Gud er før og udenfor verden. Som en bager der eksisterer før og udenfor brødet.
- Gud kan ikke modbevises. Det er meningsløst at forsøge at bevise, at Gud ikke eksisterer.

